



MARANATHA MARE

September 2012

Jaargang 39 No 8

By die poskantoor as nuusblad geregistreer

EN JEZUS SCHREEF IN 'T ZAND

Jezus schreef met Zijn vinger in het zand
Hij bukte Zich en schreef in 't zand, wij weten
niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten,
verzonken in de woorden van Zijn hand.

De schriftgeleerden, die Hem aan de tand
hadden gevoeld over een vrouw, van hete
hartstochten naar een andere man bezeten,
de schriftgeleerden stonden aan de kant.

Zondig niet meer, zei Hij, ik oordeel niet.
Ga heen en luister, luister naar het lied.

En Hij stond recht. De woorden lieten los
van hun figuur en brandden in de blos

waarmee zij heenging, als een kind zo licht.
Zo geestelijk schreef Jezus Zijn gedicht.

Gerrit Achterberg

Uit EN JEZUS SCHREEF IN 'T ZAND 1947

Johannes 8:1-11

Laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi.

Ons mense hou daarvan om klippe te gooi. As ons mooi nadink daarvoor hou ons daarvan om enige ding te gooi. Ons ken daardie lekker gevoel, as jy dit waarna jy mik raak gooi, die gooi 'n voltreffer is. Maar ons ken ook daardie aaklige gevoel, wat sommer so op jou maag kom sit, wanneer jy mis gooi, jy die verkeerde teiken tref. Die verkeerde teiken tref, veroorsaak 'n gerond skarrel, en vinger wys na die een wat verantwoordelik is vir die skade.

Dikwels gooi ons goed rond wanneer ons kwaad is, ons gooi deure agter onself toe wanneer ons kwaad is, en in plaas van om goed neer te sit, gooi ons goed op tafels neer.

Omdat ons goed nie vergenoeg kan gooi nie, ontwerp ons dinge om ons te help om goed te kan raak gooi. So ontwerp ons slingervelle, ketties, katapults om in oorlog tye groot klippe op mekaar af te gooi, later ontwerp ons gewere en kanonne om mekaar stukkend te gooi.

Dit bly nie net by fisiese goed waarmee ons mekaar gooi nie. Ons gooi mekaar met woorde, name wat ons mekaar noem, die dinge wat ons in woede, in jaloesie, in ons seerkry oomblikke vir mekaar sê. So vernietig ons mekaar.

In die leefwêreld van Jesus het mense wette ontwerp om hierdie gooiery aanvaarbaar te maak. Die meeste van die tyd, is hierdie wette gebaseer op dubbel standarde, en is dit tot voordeel van een groep en tot nadeel van ander groep. In die Johannes Evangelie, probeer die Fariseërs om Jesus met hulle godsdienstige wette "raak te gooi". Probeer hulle om iets teen Jesus kry, wat die vinger na hom wys, van hom die skuldige maak.

Wanneer die Skrifgeleerdes en Fariseërs hierdie vrou na Jesus bring, wil hulle vir Jesus dwing om 'n keuse te maak. Die Joodse wette sê dat hierdie vrou gestenig moet word. Die Romeinse wette sê jy mag nie iemand ter dood veroordeel, sonder dat sy/hy verhoor is deur 'n Romeinse regter nie.

Jesus weet hulle wil die wette teen hom gebruik. Wanneer hulle hoor: **Laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi**, wil Jesus hulle laat besef, dat mens nie wette kan gebruik soos wat dit jou pas nie. Dat jy nie mense kan gebruik, om 'n ander mee by te kom nie. Jesus wys dat hierdie "klip gooiery" nie aanvaarbaar is nie. Wanneer die Skrifgeleerdes en Fariseërs een vir een wegloop besef hulle, hulle het die teiken gemis. Met hulle optrede het hulle, hulleself getref. Jesus en die vrou bly alleen agter. Jesus vertel nie verder vir haar hoe sleg sy is nie. Jesus neem nie deel aan die klip gooiery nie. Jesus sê:

Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Sy het nou die geleentheid om soos 'n nuwe mens te gaan lewe. Om nie meer sonde te doen nie, beteken om nie meer so te lewe asof jy nie aan God behoort nie.

Ons doel in die lewe is nie om mekaar te probeer uitvang, klippe te gooi en te oordeel nie, maar om sorg dat ons self reg lewe voor God, dat ons so lewe dat iets van God se liefde wat veronderstel is om deel te wees van gelowiges se lewe, sigbaar word in die manier waarop ons leef en optree.

Annelie Botha

Gemeentenieuws

Op 8 augustus overleed Barry van Zadelhoff (27/12/1923 – 8 /8/2012), vader en schoonvader van Titia Morgenrood en Bert en Siena van Zadelhoff rustig in zijn slaap. Hij woonde in Polekwane en was al een tjdjie ziek en leefde met de gevolgen van kanker. In de woorden van Titia is hij met zijn overlijden een lange lijdensweg bespaard. Wij dragen Titia en Bert en familie en vrienden op in onze gebeden.

Zondag 12 september: koffiezondag, open deur dienst en een doopdienst – groot feest in de Maranatha kerk! Er waren veel bezoekers, zelfs uit Bela Bela, en vrienden en familie van de twee dopelingen. De dienst verliep zoals altijd in het Nederlands, behalve de doop gedeelte. Onze ouderling Tanya van Wyk bediende de doop aan de twee kinderen Dylan en Suné van haar neef Dirk en zijn vrouw Verna van Wyk. Zie verderop een stukje die Verna schreef na aanleiding van de doop (Churches and their Rules).

Twee gemeenteleden hebben in de afgelopen maand hun werk verloren: Anja Smit en Wanda Groenewald. Wij wensen jullie allebei sterkte en bidden dat jullie zo snel mogelijk weer aan de slag komen.

Jolanda Grobler blijft tobben met haar gezondheid. Het ging een tijd lang steeds beter, maar ze is nu toch weer aan een cortisone behandeling begonnen. Wij dragen Jolanda op in onze gebeden, maar ook haar mantelzorgers moeder Martina en man Henk.

Rina Knoester heeft ook nog niet veel succes om de zicht in haar oog te herstellen, zij weer een operatie ondergaan en wacht op de juiste tijd. Wij blijven bidden voor Rina.

Marco van Wiering had opeens last van zijn oog, de retina liet los en hij moest inderhaast een operatie ondergaan. De operatie was succesvol, maar het herstel proces duurt lang, Marco voelt nog lang niet de oude. Wij dragen ook Marco op in onze gebeden.

Churches and their 'Rules'

As a Christian it is important to me to have my children christened. They have to be brought up knowing there is love and safety in Our Father.

I recently decided to have my kids christened. This turned out to be a sad experience...

Going to a church, we were told they can't do the christening because my husband wasn't a member of this church. So we decided to go to his church. There we were told the same story, I am not a member of his church, and our children can't be christened there!

What is going on in our churches?! All I want is to have my kids christened! The Lord says in His Word not to keep the children from Him. Have any of the churches not heard or read about this line?

If someone can clarify? Why are they picky about who is the Christian? We, Christians, should all believe in the same Father? Why NOT take young children, throw away your rules and regulations and invite them into your church. It's not about who you are, it is about Who you serve and what He asks of you.

Well, eventually we found a stunning group of people in Maranatha Parktown! They welcomed us with open arms, made us feel part of them. Turned out to be the greatest day ever! We are even thinking of becoming members :)

To end my letter I wish to God all this judging and rulings would end and everyone, no matter WHO you are, are welcomed to your nearest church.

(<http://m.news24.com/news24/MyNews24/Churches-and-their-Rules-20120814>)

STAP SAAM VIR BYBELS!

Die Diakonie beplan 'n staptog op Sondag 9 September 2012 in Parktown ten bate van bybelverspreiding. Ons wil u graag aan 'n paar van die historiese herehuise in Parktown bekend stel. **Northwards** (Herbert Baker) en **The View** (Charles Aburrow) is op ons roete.

Die groep wat meedoen sal DV om 11:10 vanaf die kerk vertrek. Daar sal dus tyd wees vir 'n *vinnige* versterking by Maranatha Bistro na kerk. Die stappers behoort op die laaste om 14:00 weer terug te wees by die kerk. BELANGRIK: Onthou asb u stapskoene/tekkies, sonskerm, hoed en waterbottel.

Gemeentelede wat nie saam stap nie kan rustig verder kuier.

Na afloop van die uitstappie sal daar iets lekker te eet en drink wees vir ALMAL. Alles gratis! Al wat ons vra is 'n donasie vir bybelverspreiding indien moontlik .

Wilma Strydom

082 789 8161 / 011 472 1647

Wilt u mij dragen?

Psalm 68:20:

'Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons'

"Papa, wilt u me dragen?"

Ik hoor het me nog zeggen. Wandelen met mijn vader was leuk, maar soms werd ik er ook erg moe van. Vooral als hij van die grote stappen nam.

Maar wat een feest was het als hij me optilde en op zijn schouders zette. Wat een uitzicht. Vaak legde ik mijn armen om zijn hoofd heen. "Goed vasthouden, hoor", zei hij dan. Ja, en dan was het helemaal niet erg als de wandeling nog een poos duurde.

De Bijbel zegt dat ook de Hemelse Vader Zijn kinderen wil dragen. Psalm 68 zegt zelfs dat Hij dat dag aan dag doet. Hoe gaat dat? Misschien is een beetje uitleg daarbij wel goed. God draagt ons. Dat mag je geloven. De Bijbel belooft het.

Hoe draagt God?

Om dat uit te leggen, gebruikt de Bijbel verschillende voorbeelden. God kan ons dragen, zoals een herder dat doet. Een herder zorgt voor al zijn schapen. Maar niet elk schaap draagt hij in zijn armen. De lammetjes wel. Hij let extra op de zieke en zwakke schapen. Mozes gebruikt weer een heel ander voorbeeld. Hij wijst op de arend die er op een heel andere manier voor zorgt dat zijn jongen niet te pletter vallen. Als de jongen van een arend groot genoeg zijn, gooit de moederarend haar jongen hardhandig het nest uit. Ze kunnen niet in het nest blijven. Ondertussen zweeft vaderarend onder het nest. Om zijn jongen op te vangen als het vliegen niet lukt.

Ik denk dat je het zo mag zeggen:

Elk kind van God mag erop rekenen dat Zijn handen altijd onder ons zijn.

Om ons op te vangen als we vallen. Om ons te dragen als we moe zijn.

God is als je vader. Hij weet hoe en wanneer Hij je moet dragen.

Maar vaak zegt ook de Hemelse Vader: "Nu moet je zelf een stukje lopen".

Jesaja:

'Als een herder weidt Hij Zijn kudde: Zijn arm brengt de lammeren bijeen, Hij koestert ze, en zorgzaam leidt Hij de ooien', Jesaja 40:11.

Ds Arie van der Veer

(<http://www.eo.nl/blogs/arievanderveer/>)

The Collage of God

Broadly speaking, Christian people fall into two types: resolvers and deepeners.

Resolvers are keen to clarify and solidify doctrinal and ethical matters. They like systems of thought, information, prose, full-stops. They often speak of their conclusions being somehow "revealed," either through their reading of the Bible or the teaching authority of the Church they belong to.

Deepeners, on the other hand, distrust systems and jigsaws of the mind where everything fits together nicely. They prefer poetry to prose, intimation to information, and feel that full-stops need turning into commas because, with God, everything is as yet unfinished. Deepeners will talk of divine revelation but feel more comfortable with God-talk that takes human experience seriously and which is as unafraid to reason as it is unashamed to adore. For these, the mystery of God should be deepened by our God-thoughts, not resolved, and revelation cannot be monopolized by the interpretations of religion.

A healthy Church will undoubtedly need a good conversation between these two types always on the go. Individual Christians probably have a similar dialogue going on in themselves from time to time. At the end of the day, however, they can usually identify which of these two approaches they feel more drawn to.

My book, "The Collage of God," is written for deepeners. Ever since my experience working in a hospital chaplaincy as part of my ministerial training, I have had to admit to myself that neat and tidy theologies just don't add up for me. The only way I can make any sense of faith is to see it not as a system but as a collage. By which I mean it is a life-long collecting of fragments, epiphanies, hints and guesses, lit and shadowed - all slowly pieced together into something that often feels painfully senseless close up but which, taking a step or two back, can appear with some surprise to have an integrity and beauty to it. Faith is therefore a beach-combing enterprise and the shores we walk along include the Scriptures, the Christian tradition, relationships, beauty, justice and imagination. The pieces of the collage are placed with truthfulness, prayer and, where possible, a playful delight in the gifts that are being placed into our hands. The pieces don't all fit neatly with each other but that's OK. One of the best collages of faith we have is the Bible, where many images and memories jostle together to stir up our response.

For the deepener, the relevance of faith is not as important as the resonance of faith. One of the most important parts of the collage of God for me is poetry. I wonder if God is in this world as poetry is in the poem.

If so, perhaps poetry is the truest way to explore God's being and the diverse, multi-layered world of life of which God is the source? A quick look at the texts of the Bible and at Christian liturgies would suggest this is so. The problem is that having grown so accustomed to many of these texts we literalise them and make them into something the original poetry never intended. Instead of the poetic words splashing into the pond and sending out its ripples of meaning toward our shore, the literalising process makes them thud and sink into the pond with all resonance gone. As the American poet and literary critic Jay Parini has written: "Poetry matters because it takes into account the full range of moral considerations, moving against the easy black-and-white formulations that may sound effective in political rhetoric but which cannot, finally, satisfy our deepest needs for a language adequate to the emotional and intellectual range of our experience."

In other words, theology must always have more integrity and depth than a bumper sticker and the Church cannot be like a swimming pool where all the noise comes from the shallow end.

Resolvers will be distrustful of the deepeners' airy talk. The lack of dotted lines to sign on is frustrating to them. I understand. After all, there is something resolving about this article. Living with longing rather than arrival isn't easy and yet, for me, it is only the longing for God that keeps the pulse of faith strong. Once I feel I have somehow contained or summarized God, the pulse weakens. To begin a collage of faith secures the yearning, the search for God, and allows for rebelliousness as well as reverence. It permits us to admit the sense of dereliction as well as the devotion that make up a human life in relationship with God. As the collage changes, so do I. Each new piece enlarges both the collage and the maker of it. This is important because God's gift to us is our being. Our gift to God is our becoming.

The collage never ends.

Mark Oakley

Canon Mark Oakley is Treasurer of St Paul's Cathedral, London. His book 'The Collage of God' is published this month (August 2012) by Canterbury Press.

(http://www.huffingtonpost.com/mark-oakley/the-collage-of-god_b_1812311.html)

Dienstrooster september 2012

	2 sept	9 sept koffiedrinken	16 sept
1	H Kettner	E de Jong	C Reinten
2	P de Haas	T van Wyk	F vd Kuil
3	R Boer	J de Jong	D Kruger
4	D Kruger	R Appel	W Strydom
5	W Kruger	A Knoester	M Letterie
Begroeting	I Pol	V Vernede	W Kruger
Bloemen	D Kruger	J de Jong	E Goede
Koffie		C Koning F Smal	
	23 sept	30 sept	
1	N vd Eijkel	F vd Kuil	
2	KJ Leeuw	J Smit	
3	R Boer	J de Jong	
4	S Steen	H Kettner	
5	H Kettner	I Pol	
Begroeting	P Reinten	V Vernede	
Bloemen	S Steen	D Smit	

Agenda september 2012

zondag 2	10h00 11h00	Eredienst Ds Y Dreyer Eredienstcommissie Bijbelstudie Oost en Zuid
maandag 3	10h00	Bijbelstudie – Ouderen Noorde Jeltje 011 791 4592 Vic 073 700 9610
dinsdag 4	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
zondag 9	10h00 11h00	Eredienst Ds Y Dreyer Koffiedrinken Wandeltocht en lunch
dinsdag 11	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
donderdag 13	17h30	FINCOM
zondag 16	10h00 11h00	Eredienst Ds Y Dreyer Kerkenraadvergadering
dinsdag 18	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
donderdag 20	10h00 19h30	KOFFIECLUB Bijbelstudie – Noorde Rieneke 011 704 3602
zondag 23	10h00 11h00	Eredienst Ds Y Dreyer Bijbelstudie West en Noord
dinsdag 25	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
zondag 30	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer

Verjaardagen september 2012

Zondag 2	Maria van den Steen	011 922 2260
Donderdag 13	Irene Bekker	011 622 5472
Zaterdag 15	Arma Blaauwhof	011 969 2071
Zaterdag 22	Robert Janbroers	011 673 8434
Zondag 23	Mila Bekker	011 622 5472
Zondag 23	Wayne Morgenrood	011 828 6854
Maandag 24	Paul Smit	011 942 1918
Dinsdag 25	Jeltje Jekel	011 791 4592
Dinsdag 25	Wilma Strydom	011 472 1647
Woensdag 26	Carla Koning	011 973 1091
Donderdag 27	Rina Knoester	072 244 4892
Zaterdag 29	Jan Smit	011 969 2572

MARANATHA KERK

Webadres	http://www.nlgemeente.co.za
Facebook	http://tinyurl.com/FBMaranatha
Straatadres	Sherborneeweg 3 PARKTOWN
Postadres	Nederlandssprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	Ds Yolanda Dreyer 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za Ds Carusta van der Merwe 082 554 7715 carusta@gmail.com
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 9h00 – 13h00	Arma Blaauwhof 011 726 1409 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street Branch Code 190805
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 vdkuil@iafrica.com
Scriba Registratie	Hanja Kettner 012 654 7692 / 082 546 8471 hanja.kettners@vodamail.co.za
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Aad van der Kuil 011 792 1145
Organist	Richard Steinmann 011 234 5857 steinmann@absamail.co.za